



BÜLTEN

EKİM 2024

avrupahaber11.org info-itif@proton.me /ITIF @isvicreitif @isvicreitif @isvicreitif

Emperyalist saldırılara karşı

EKİM DEVRİMİ'nin izinde!



İÇİNDEKİLER:

- Emperyalizm Çağında Ekim Devrimi Yol Göstermeye Devam Ediyor!
- Yeni Göç ve İltica Paktı: Göçmen Ticareti
- İsviçre'den Haberler
- Bizim Köşemiz
- Devrimci Sanat



Bütün dünyada nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir.

Vladimir İlyic Lenin



Emperyalizm Çağında Ekim Devrimi Yol Göstermeye Devam Ediyor!

Büyük Ekim Devrimi, dünyada ekonomik-siyasi-askeri gücü elinde bulunduranların dünyayı yeniden paylaşmak için ölüm kusarak, zulüm ve kan deryası yaratarak başlattığı 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nın ateşinden ortaya çıkmıştır. Tam 107 yıl önce dünya halkları üzerinde daha fazla sömürü olanağı yaratma mücadelesi için kanlı savaş makinalarının çarkına, işçi sınıfının ve halkların orak ve çekici bozucu bir şekilde girdi. İşçi sınıfı ve ezilen halkların bağımsız kurtuluş girişimi 1871 Paris Komünü'nden sonra daha organize, daha örgütlü ve daha bilinçli şekilde hayata geçmiş oldu. 1917 Büyük Ekim Devrimi aynı zamanda, devrimin büyük lideri Lenin'in "dün erken, yarın çok geç, bugün tam zamanı" diyen ve "biz devirmedikçe kriz zamanlarında bile düşmeyecekler" diyerek devrimin büyük bir tarihsel irade olduğunu öğreten bir özelliğe sahiptir.

İşçi sınıfı, kendiliğinden bir sınıf olmaktan kendi için bir sınıf olmayı tam anlamıyla kurtuluş programına kavuşmasıyla sağlayabildi. Kuşkusuz bu Marks ve Engels'in kapitalist üretim ilişkileri ve onun kendi mezar kazıcısı olan işçi sınıfına dayanan sömürü çarkını ortaya koymasıyla mümkün olmuştur. İşçi sınıfı kendini yok etmeye yazgılı bir tarihsel gelişimin öznesi olarak tanımlanmıştır. Bu özelliği mülkiyete dayalı bir sisteme, ilişkiler ağına, düşünce yapısına düşmanlık içerdiği için tarihin en devrimci sınıfı vasfını ona yüklemiştir.

İşte Ekim Devrimi bu tarihsel niteliklere sahip bir sınıfın bilinçli, örgütlü bir yıkma ve inşa etme hamlesidir. Ekim Devrimi, proletaryanın ilk iktidar girişimi olan ve sadece 72 gün ayakta kalabilen Paris Komünü'nün devamıdır. Enternasyonal proletarya Paris Komünü ile siyasi iktidarı elde etmeye dair bilinci güçlendirmiştir. Marks "işçi sınıfının kapitalist sınıfa karşı ve onun devletine karşı savaşımı, Paris'teki savaşım ile yeni bir evreye geçmiştir" şeklinde değerlendirme yaparken tarih onu çok uzun sürmeden Ekim Devrimi ile doğrulayacaktır. Büyük Ekim Devrimi, iktidar bilincinin en ileri ve güçlü evreye geçmiş biçimi olarak şekillenmiştir.

Paris Komünü rekabetçi kapitalizm çağının ilk zaferidir. Ekim Devrimi ise Lenin yoldaşın ifadesiyle "emperyalizm ve proleter devrimler çağının ilk zaferidir." Proletaryanın bu çığır açıcı politik iktidar hamlesi, dünyayı çepçevre kuşatan ve ayak bastığı her yeri adeta ekonomik-kültürel-politik olarak çölleştiren, haksız savaş temel yaklaşım haline getiren emperyalist sisteme karşı ezilen halkların ve ulusların ilham kaynağı olmayı başarmıştır. Ekim devrimi, dünyada emperyalist-kapitalist sisteme karşı devrim çağını başlatan, kurtuluş güzergahını çizen bir hat oluşturmuştur. Bu hat Başkan Mao önderliğinde büyük Çin Devrimi'yle ilerlemiştir. Balkanlar'da, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da birçok devrimin önceli olmuştur. Lenin, emperyalizmi "çürüten kapitalizm" olarak tanımlamıştır. Emperyalist sistem tekeli mali sermayenin tüm dünyayı pazar alanı olarak gören, onun üzerinde mutlak egemenliği sağlamaya çalışan, böylece sermayesinin dolu dizgin tüm toplumsal birikimi asalak tarzda sömürmesine dayanmaktadır.

Bu, halklara ve uluslara politik kölelik ve kültürel kimliksizlik dayatması olarak derinleşir. Emperyalizmin asalak sermayesinin özgürce dolaşması için işçi sınıfı, ezilen halklar ve ulusların politik ve kültürel olarak soysuzlaştırılması ve sömürü çarklarının daha güvenli işlemesi gerekmektedir. Bu çıkarlar için gerekirse haksız savaşlar çıkarılması emperyalist sistemler için zorunlu bir durumdur. Böylece gücünü ortaya koyması, pazarlarda egemenliğini pekiştirmesi, sermayesinin yeniden üretilmesini sağlamaktadır.

Emperyalistlerin dünyayı paylaşmak için büyük bir savaş ve çatışma içine girdiği koşullarda Ekim

Devrimi, vatan savunması altında ortaya çıkan sosyal şovenizme ve halklara karşı kuşanılmış savaş makinalarına karşı pasifist “barış” mücadeleleri yerine haklı bir savaş çizgisinin, emperyalist savaşa karşı devrimci iç savaş çizgisinin sonucu olmuştur. Ekim Devrimi, Lenin önderliğinde güçlü bir emperyalizm kavrayışı, doğru bir devrimci sınıflar analizi, ortaya çıkan çelişiklere tam bir hakimiyet olmaksızın gerçekleşemezdi.

Ekim Devrimi tarihte kalmış bir serüven değildir. Tam da içinde bulunduğumuz ve bugün tüm yakıcılığıyla çelişkileri apaçık ortaya çıkan, 100 yıl öncesinden daha barbar ve vahşi biçimler alan, insanı-doğayı yok etme pahasına yüksek kârlar peşinde koşan, ezilen halklara ve uluslara politik köleliği layık gören emperyalist egemenlik çağında yaşıyoruz. Bugün Ukrayna’dan Ortadoğu’ya, Afrika’dan Kafkaslara, Uzak Asya’dan Latin Amerika’ya emperyalistler arası hegemonya ağır sömürü şartları, yoksulluk sefalet dışında büyük çaplı bölgesel savaşlar üretmektedir. Tüm emperyalistlerin pazarlarda hegemonya kurmak için savunma bütçelerine ayırdıkları paylar sağlıktan, eğitime, sosyal haklara ayırdıkları paylardan çok daha fazla olmaktadır. Kriz içinde pastanın küçülmesine paralel büyük payı kapmak için kıyasıya bir mücadele ve bölgesel savaşları içeren bir süreci örgütlemektedirler.

Emperyalistler dün ne yapıyorlarsa aynı ilke, hedef, amaç ve yönelimle bugün daha fazlasını ve daha pervasız şekilde hayata geçirmektedirler. Emekçi yığınların

tüm kazanımlarına göz dikmiş, yaşanan krizin faturasına emekçilere kesme peşindeler. Diğer yandan savaş ikliminin gelişme gösterdiği her durumda tırmandırılan şovenizm tüm dünyayı çepeçevre sarmalamış durumda.



Emperyalist ülkeler ve onların tüm uşakları kendi halklarını şovenizmle zehirleme ve daha kolay yönetme, kendi çıkarları için politik bir biçime uygun hale getirme peşindedir. Bunun en güçlü aracı da şovenizm olmaktadır.

Emperyalizm tüm vahşiliği, barbarlığı ve azgınlığı ile orta yerde dururken hiç

kuşkusuz Ekim Devrimi tüm tazeliğiyle bilincimize yön vermelidir. Emperyalizm çağının devrimlere yol açan ilk meşalesidir Ekim Devrimi. Lenin “Emperyalizm ve Proleter Devrimler Çağı”nı ilan ettiğinden bugüne, gerçeklik bir değişime uğramamıştır. Emperyalizm karakter değiştirmemiş, yapısında bir farklılık oluşmamış tam tersine daha saldırgan ve artık dünyada basılmadık tek bir alan bırakmayacak şekilde yayılmıştır. Yani emperyalizmin varlığı aynı zamanda proleter devrimlerin zorunluluğuna, ezilen halkların ve ulusların bağımsız eylemi ve çizgisinin ancak bu tarihsel zorunluluk ve ihtiyaç kavrandığında gerçekleşeceğine işaret etmektedir. Ekim Devrimi; işçi sınıfına kurtuluş için meşale olmaya devam ediyor, emperyalizme karşı kurtuluşun yegâne yolunu göstermeyi sürdürüyor



YENİ GÖÇ VE İLTİCA PAKTI : GÖÇMEN TİCARETİ

Son on yıl içinde Avrupa'da aşırı sağ eğilimler öne çıkmaktadır ve bu eğilimler her Avrupa ülkesinde olduğu gibi, yaklaşık 5,5 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu İsviçre'de de etkisini gösterdi. Avrupa siyasetinde sağa kayan ülkeler arasında böylelikle bir yenisi daha eklendi.

Konrad Adenauer Vakfı anketlerine göre, 2019 seçimlerine kıyasla 2023 seçimlerinde seçmenleri harekete geçiren seçim kampanyası konuları "Geçiş politikası ve sağlık sigortası sistemi" oldu. Solun, "İklim ve enerji politikası" konusu 2019'daki son seçimlere damgasını vururken 2023 seçimleri, dört yıl sonra seçmenlerin, sağ partililerin göç politikası kampanyasının hakimiyeti altına girdiğini açık bir şekilde gösterdi.

Kuzey Afrika'dan gelen büyük bir göçmen ve mülteci akımı ile karşı karşıya kalan İtalyan Lampedusa adasının medyaya yansıyan görüntüleri, ülkede sığınmacı karşıtlığı politikası izleyen partilerin önünü açtı. Kampanyasını tamamıyla göçle mücadele üzerinden yürüten Türkiye'deki AKP -MHP'nin bir karışımını andıran sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) için de bu durum bulunmaz bir nimet oldu. SVP'nin yükselişinde seçim kampanyasının merkezine koyduğu göçmen düşmanlığı belirleyici oldu. Seçim kampanyasında yaşanan tüm sorunları göçmenlere bağlayan SVP, "10 Milyonluk İsviçre istemiyoruz" sloganıyla girdiği seçim kampanyasında tüm göçmenleri hedefe koyduğu saldırgan bir propaganda yürüttü. Oysa yükselen fiyatlar ve neredeyse hiç yükselmeden kalan ücretlerden birinci derecede sorumlu olan SVP yarattığı göçmen düşmanlığı, ırkçılıkla gerçek sorunların üzerini örtmeyi başardı.



İsviçre Türküyelı İşçiler Federasyonu (İTİF) olarak; sağın parlamento bileşimindeki yükselişi ve halk arasında artan desteği düşünüldüğünde İsviçre'yi zor günlerin beklediğini, hayat pahalılığı artarken İsviçre'nin en büyük sermaye gruplarının desteklediği SVP ve Mitte'nin işçi ücretlerini baskılayacağını, sağlık sigortası, kiralar, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri fiyatlarında halkı değil sermayeyi düşüneceklerini aynı şekilde uluslararası politikalarda savaşlara daha fazla taraf olunacağını, muhafazakâr ve cinsiyetçi politikaların artacağını en önemlisi de göçmen düşmanlığının had safhaya çıkacağını defalarca belirtmiştik.

İlginç olan, İsviçrelilerin göç sorununa çözümün tek başına mümkün olmayacağını, ancak AB ile işbirliği halinde mümkün olabileceğini kabul etmesidir. Çünkü AB'de olmamasına rağmen göçmen ve Dublin politi-

kasını AB'ye göre şekillendirmektedir. Ancak kendi çıkarları ile bu düzenlemeler çeliştiğinde uyması gereken düzenlemeleri ihlal etmekten ya da hak ihlaline yol veren düzenlemeler yapmaktan geri durmaktadır.

İsviçrelilerin %49'u Pan-Av-

rupa (Avrupa milliyetçiliği) stratejisini destekliyor. Bu nedenle İsviçre, göçmenlerin İtalya gibi varış ülkelerine sınır dışı edilme oranının en yüksek olduğu ülkelerden birisidir.





AP'de artan sağ ile birlikte AP'den geçen "Avrupa Ortak İltica Sistemi (CEAS) Reformu" Nisan ayında onaylandı ve bu anlaşma 2026'da Dublin Sözleşmesi'nin yerini alacak. Toplam 10 yasadan oluşan ve "göç paktı" adı verilen karar, öncelikli olarak AB'ye yeni gelecek olan sığınmacıların sayısını azaltmanın yanı sıra iltica başvuru sürecini hızlandırmayı ve iltica başvurularının AB'nin dış sınırlarında yapılmasını sağlamayı hedefliyor.

Yeni uygulamaya göre, AB'ye giriş koşullarını taşımayan kişiler için hızlı bir şekilde uygulanacak prosedüre karar verilmesi amaçlanıyor. AB sınırlarında gerçekleşecek prosedür tamamlanmadan göçmenlerin AB'ye girişine izin verilmeyecek. AB topraklarına kara, deniz veya hava yoluyla ulaşan sığınmacı ve mültecilerin kimliklerinin belirlenmesi, sağlık ve güvenlik taraması, parmak izi işlemlerine ek olarak Eurodac veri tabanına kayıt yapılarak bu aşamanın en fazla yedi gün içinde tamamlanması öngörülmüyor.

Birden fazla başvuru gibi durumların önüne geçilmesi için detaylı bir kayıt sisteminin işletilmesi amaçlanıyor. Başvurular değil, iltica talep eden bireylerin doğrudan ve daha geniş kişisel bilgilerle birlikte sisteme kaydedilmesi planlanıyor. Mevcut durumda 14 olan biyometrik bilgilerin işlenmesi için alt sınır

yaş, bu düzenleme ile 6'ya çekiliyor.

İltica süreçlerini hızla ilerletmek hedefleniyor. Düzenlemeye göre mülteci adayları, başvuruları sonuçlanmadan üye ülkelere giremeyecek; Üye Devletler, bu başvuruları kaldırabilecek karşılama tesislerini ve insan kaynağını temin etmekle yükümlü olacak; her üye ülke, kendi kapasitesinin yıllık bazda en fazla dört katı başvuruyu inceleyecek.

Hindistan, Pakistan ve Fas gibi, kabul oranı yüzde 20'nin altında olan devletlerden gelen göçmenler, 12 haftaya kadar sınır bölgesinde tutulacak. Yunanistan, İtalya, Malta, İspanya, Hırvatistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde kurulacak olan kamplarda, kimin herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın memleketine gönderileceğine karar verilecek. Şu an için zorunlu dayanışma kapsamında, göçmenlerin AB'ye en fazla giriş yaptığı ülkelerden diğer üye ülkelere yerleştirilecek mülteci sayısı yıllık 30 bin olarak belirlendi.

Olağanüstü hâllerde üye ülkelerin hangi kurallardan ne kadar sapabileceğini belirleyen maddeye göre iltica başvurularının işleme alınması için sınır süre en fazla dört hafta olabilecek; krizin yaşandığı üye ülke AB'den ve diğer üye ülkelerden destek talep edebilecek; kriz anında diğer ülkelerden gelecek mültecileri kabul etmeyecek.

Kabul oranı daha yüksek olan ülkelere gelenler ise normal iltica sürecine tabi tutulacak. Göçmenlerin ilk ulaştığı ülkelerin, başvuruları kabul edilen veya edilme ihtimali yüksek olanların bir kısmını, diğer AB üyesi ülkelere gönderme hakkı olacak. Göç paktı ile birlikte, üye ülkeler arasında bir çeşit "zorunlu dayanışma" hüküm sürecek.

Bugüne kadar geçerli olan yasalar kapsamında yıllar alabilen bu başvuru sürecinin bundan böyle kısaltılması hedefleniyor.

Başvurusu reddedilen sığınmacılar, başvuruda buldukları ülkenin sınırından doğrudan sınır dışı edilecek.



Başvurusu reddedilen sığınmacılar, başvuruda buldukları ülkenin sınırından doğrudan sınır dışı edilecek.

Göçmenler kabul etmek istemeyen Macaristan gibi ülkeler ise bu tercihlerinin karşılığında belirli miktarda bir para ödemek veya sınırdaki ülkelere teçhizat ve personel göndermek durumunda kalacak. Ödenmesi gereken meblağın, kabul edilmeyen göçmen başına 20 bin Euro olarak belirlendiği belirtiliyor. Ancak bu sistem, yasada açık biçimde yer almıyor. Bu çerçevede, üye ülkelerin vakadan vakaya sıfırdan müzakere etmesi gerekecek.

Yeni Göç ve İltica Paktı, genel hatlarıyla değerlendirildiği zaman alanın gerçekliğinden ve ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak, uygulamada birçok sorunun yaşanmasını mümkün kılan bir “reformdur”. Bu düzenlemelerin “reform” olarak adlandırılması

özel tercih edilmiştir. Zira varolandan daha ileri gibi yansıtılmaktadır. Oysa durum tersidir. Göçmenler için belirsizlik tablosu oluşturulmaktadır. Belirsizlik ise bir yıldırma politikasıdır. Nerde ve nasıl giriş yaptığına bağlı olarak ülkeden ülkeye göçmenlerin sürüklenmesi vaat ediliyor.

Kamp sistemi tam bir tecrit uygulaması gibidir. Üçüncü bir ülkede kurulacak kamplar göçmenlerin yaşam formlarını, ilişkilerini dağıtacak, belirsizliği bir yaşam tarzına dönüştürecektir. Zaten ciddi sorunlar barındıran kampların bir denetim ve güvencesinin olmayacağını şimdiden söylemek gerekir. Sürecin tamamlanması görünürde bir zamanla sınırlanmış gibidir. Ancak pratikten şunu biliyoruz ki göçmenliğe dair süreç sistemler tarafından en fazla suisitimal edilen şeydir. Bu süreci uzatan bir yaklaşım sürece damgasını vuracak, çocukların geleceği eğitimi ve adaptasyonunu tam bir parçalanmaya tabi tutan sonuçlar ortaya çıkacaktır. Düzenleme içinde özellikle kuzuyu kurda teslim eden kimi durumlarda cabası. Macaristan gibi göçmenlere zulmü milli bir görev sayan, gazetecilerin dahi şiddet uygulamaktan geri dur-

madığı bir ülke olan Macaristan’la geri iade anlaşması göçmenleri tam anlamıyla fiziki ve psikolojik şiddetin girdabına atmak demektir. bu “reform” belirsizliği statü haline getiren, yıldırma politikaya çeviren bir öze sahiptir.

İsviçre’nin de uygulayacağı bu “reform”, İsviçre Devleti’nin de göç ve sığınma konularında hak temelli yaklaşımdan ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. Bu anlamda hem geri dönüşün sıkça vurgulanması hem de yeni sistemin “rasyonel, düzgün ve mantıksal bir göç yönetimi” olarak tanımlanması, Pakt’taki önceliğin sığınmacı ve mültecilerin hakları olmadığını gösteriyor.



Aynı zamanda sınır prosedürlerinin hızlandırılması planlansa

bile uygulamada dosyanın oluşturulması için başvurunun evraklarını tamamlaması, dosyanın incelenmesi, mülakatların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için makul bir süre gerekiyor. Her ne kadar Avrupa İltica Destek Ofisi (EASO), üye devletlerin sığınma ofislerine destek verecek olsa da bu hızlandırmanın çalışanlar üzerinde baskı kuracağı ve kararların kopyala-yapıştır usulü verilmesine yol açacağını söylemek mümkün. Bu durum, uluslararası korumaya etkin başvuru olanağının ortadan kalkması veya geri göndermeme ilkesinin, ihlal edilmesi risklerini beraberinde getiriyor.

Kapitalist ve emperyalist sistemler kitleleri örgütsüzleştiren, geleceğe dair karamsarlık ören yönelimi ile büyük bir karanlık yaratmıştır.



Halkı, kurtuluş bilinci ile donatmaya uygun çelişkiler bugün dünya göre daha güçlüdür.

Yapılması gereken ise bu çelişkilerin sınıf mücadelesi perspektifinden politik bir programla İTİF önderliğinde örgütlenip ve seferber edilmesidir.

İSVİÇRE'DEN HABERLER



Bern'de Kitlesele Eylem:

21 Eylül Cumartesi günü İsviçre'nin en büyük sendikalarından UNİA'nın öncülüğünde "Daha yüksek ücret için tam zamanı" şiarıyla Bern'de kitlesele bir eylem yapıldı.

Maaşların uzun yıllardır sabit olmasına karşın, başta sigortalar, elektrik, ulaşım, gıda, ev kiralari vb birçok şeye sürekli zam yapılması, maaşların erimesine neden olmaktadır. Hayat pahalılığının ciddi bir hal almasına karşı bir süredir sendikalar ve kitle örgütleri tarafından bir takım eylem ve etkinlikler yapılmaktaydı, bunların en kitlesele Bern'de yapıldı.



Yapılan eylemin talepleri arasında, «Asgari ücretin en az 4500 Frank olması», «eşit ise eşit ücret», Toplu iş sözleşmelerinde fiyatların otomatik dengelenmesi, maaş kesintilerine son verilmesi vb yer aldı. Bu taleplere yönelik birçok pankart ve döviz açıldı.

Bern'de saat 13:00'da başlayan eylem aralarında AGEB, İTİF, PARTİZAN in da olduğu birçok örgüt katılım sağladı. İTİF "Die Lebenshaltungskosten Steigen ständig, Kämpft für mehr Lohn!" ("Hayat pahalılığı sürekli artıyor, daha fazla maaş için mücadele edin!") yazılı pankart taşıdı.

Schützenmatte'de başlayan yürüyüş Helvetiaplatz'da (Parlamento önü) sona erdi. Yürüyüşte sık sık "Hoch die Internationale Solidarität!", "A- anti, Anti-capitalista" sloganları atıldı. Bunların yanı sıra "Free free Palestina" sloganı da sıkça atılarak Filistin halkının direnişi selamlandı. Helvetiaplatz'da yapılan miting alanında İTİF "ücretlerin arttırılması için savaş" yazılı bildirileri dağıttı. Mitingin ardından eylem sona erdi.



Zürih'te Çevre Yürüyüşü:

İsviçre'nin Zürich şehrinde Avrupa'nın bir çok şehrinde belli aralıklarla yapılan çevre eylemlerinden biriside 4 Ekim Cuma günü aksamı Zürich'te gerçekleştirildi.

Kitle akşam saat 17:30'da Ülke Müzesi'nin önünde toplanmaya başladı. Burada toplanan kitle konuşmalar ve sloganlar atarak yaklaşık bir süre bekleyişini sürdürdü. Daha sonra kitlesele bir şekilde yürüyüş Zürich'in merkezi sokaklarından geçerek devam etti.

İTİF taraftarlarının katıldığı yürüyüş boyunca yapılan konuşmalar ve atılan sloganlarla sermayenin doğayı katlettiği vurgusu öne çıktı. Yürüyüş korteji İsviçre'nin büyük sermaye bankalarından birisi olan Credit Swiss Bankasının önüne geldiginde yoğun bir şekilde „Savaş ve krizlerin arkasında sermaye bulunuyor“ sloganını atarak alkış ve ıslıklarla protesto ettiler. Parade meydanında bulunan Credit Swiss Bank önünde bir süre kitle bekledi ve burada Almanca, Fransızca sloganlar atarak teşhire devam etti.

Zürih Sihl köprüsü üzerine geldiginde burada kitle bir dakikalık oturma eylemi yaparak doğal afetler sonucu yaşamını yitirenleri andı. Daha sonra müzik eşliğinde Helvetia Meydanına doğru yürüyüşünü sloganlar eşliğinde devam ettirdi. Kitle Stauffacher duragina geldiginde burada „Filistine özgürlük“ sloganını coşkulu ve kitlesele bir şekilde attı. Kitle yürüyüş boyunca ayrıca Almanca "Tüm Zürich Polisten nefret ediyor" sloganını belli aralıklarla atarken eylem Helvetia Meydanında sonlandırıldı.



Filistin Halkı ile Dayanışma Eylemi:

Filistin ile Dayanışma Komitesi tarafından 5 Ekim Cumartesi günü Basel tren istasyonu karşısında bulunan (De-Wette Parkta) binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İsviçre merkezli yapılan eyleme İsrail Siyonizminin yaptığı katliamları protesto eden ve Filistin'in haklı mücadelesini ve direnişini destekleyen konuşmalar yapılarak başlandı.



Alanda toplanan binlerce kişi, yapılan konuşmaların ardından "Özgür Filistin, Yaşasın Filistin" sloganı ile yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu – İTİF imzalı "Siyonizm Kaybedecek Filistin Direnişi Kazanacak!" Almanca sloganlı pankartı yanısıra AGEB ve Partizan flamaları da açıldı.

Kitlenin sık sık "İsrail bombalıyor, Avrupa Finanse Ediyor" "Özgür Filistin, Özgür Gazze" sloganlarını attığı yürüyüşte, Anti Emperyalist Lig (AIL) imzalı "Filistin bizim ülkemizdir birlikte kazanacağız!" İngilizce stickerlar yapıldı.



Siyonist İsrail'in bombardımanları sonucunda katledilen yüzlerce bebek, bebek arabalarıyla oluşturulan kortej ile protesto edildi.



Clara'da ana yola "GLOBALIZE INTIFADA! RESISTANCE UNTIL LIBERATION!" yani "İntifadayı Küreselleştirin! Kurtuluşa Kadar Direniş!" yazılı dev pankart asıldı

Yürüyüş, Basel Kaserneplatz'da sonlandırıldı.



BİZİM KÖŞEMİZ

Seygili Okurlarımız,

Bu sayıyla birlikte "Bizim Köşemiz" sayfasını geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ait bir sayfa olarak planladık. Çocuklarımızdan gelecek olan resim, şiir, hikayeler ile bültenimize renk katacaklarını düşünüyoruz. Ekim sayımızda Asmin-Rosa Çocuk Korumuzun üyesi Yaren'in yaptığı resmi sizlerle paylaşıyoruz. Çocuklarımızın yaptığı resimleri, yazdıkları şiir ve hikayeleri bizimle paylaşmanızı heyecanla bekliyoruz.



DEVİRİMCİ SANAT

KARANFİL

Kulağında karanfil taşıyan halkımın oğulları
Atlanın gidiyoruz.
Buğulu bir şafak vakti yeniden düşüyoruz yollara
Eski zamanlarda olduğu gibi
Dersimiz tarih.Unutmayın kaldığımız yeri
yenilmedik daha

Masal alın koynunuza.Belki dönmeyiz uzun zaman
Masallar hatırlatır size doğduğunuz yeri
ilişkiler iklimini
çocukluk taşınabilir bir şeydir
alınsa da elinden geçmişti.

Tütün ve tarih koyun torbanıza.Kekik ve dağ ateşleri
Şafağın bin yıllık anlamını, suların ve çağların sesini
ezberleyin, bilinmez otların adını hatırdan tutar gibi,
Ten rengi aya bakın son defa
yani geride yaşanmış ve yaşanacak bütün yaz geceleri

kaçak aşıkları, uçurum bakışlı firarları, mağrur eşkiya-
ları
saklar gibi
kilitleyin yüreğinizin kalelerini
Anka ve Anahtar, ikinci bir emre kadar
Kaf Dağının ardına gitti

Kulağında karanfil taşıyan halkımın oğulları
Toplayın çadırlarınızı.Eski zamanlarda olduğu gibi
Çığ geliyor.Çağ çöküyor.
Gidiyoruz.
Dudaklarınıza ninni, ıslık ve destan alın
siyah sünnet çekin gözlerinize
Alıcı kuş telekleriyle
Ki ışısın yaprak yeşili gözlerinize kıstırdığınız
farz olan öfke
çapraz asın tüfeklerinizi
çağın dışına sürdüğü eski masallardaki
eşkiya resimleri gibi
yurdundan ve yüzyıldan
kovulmuş çocukların tarihinde
gelenek kimi zaman başkaldırma biçimi...

Teni tarçın kokulu halkımın oğulları
Atlanın.Bizi bekliyor ay akşamları
daha yola çıkmadan eksiksiz anlatın çocuklarınıza
aklınızda kalanları
ağızlık, tesbih ve tabaka bırakın
yolları ayrı düşmüş arkadaşlara
belki görüşemezsiniz bir daha
yükse kuşlar dorukları sever
ölümse çiplak kaldığı dağları

Atlı bozkırların sararmış hülyalarını
eski sözcüklerin yüklü çağrışımlarını
yanınıza alın.
Sabahı karşılayın her günkü sabahı
gülümseyin yüzünüzün sığmadığı kuşlu aynalara
mayın diye gömün yüreklerinizi
ölülerinizi verdiğiniz toprağa
vedalaşın denkleri toplanmış geçmişinizle
unutmayın göçmen tarihlerden, yerleşik zulümlerden
geçilerek varıldı yüzyılın eşiğine
sonra gece nöbetçilerinin yüksek rakımlı yalnızlığını
alın

yalnızlık kullanışlı bir şeydir, bazen iyi gelir
gerektiğinde yalnız olmayı bilmeyenlerin
inanmayın beraberliğine
sonra sabır.Mazlumların ve bilgelerin bize tarihsel
emanetidir,
her yerde yeni anlamlarıyla denenir.
Ve her çağın hurafeleri vardır
kurban alır, kurban verir
Geçer devran, takvimler el değiştirir.Gün gelir zulüm
de geçer
Zaman örter her şeyin üstünü
Uzağı gören çocuklar bilir gelecek uzun sürer...

Atlı ay akşamları
Sönmüş yanardağlar.Gecenin ormanında
ilerleyen ölümlerin rüzgarı
yanık fısıltılar...
gelecek günlerin düşünüyünce kuran
kaç tarih çadır kurup sökmüş burada
yalnızlık kalmış yadigar
bir de gökyüzü
gökyüzünün mayınları yıldızlar
hem saklar, hem açıklar
çoban yıldızı, samanyolu, kervankıran
kapı komşumuzdu burada
gittiğiniz yerde de parlak mıdır bu kadar?

Şimdi menzili yurt tutanlar
ne yollar, ne yıllardan geçeceksiniz
çiçek atın yenilmiş asilere
güvenin her çağda ve her yerde
uzakları iyi bilen çocuklara
kenar adamlarına, ateş insanlarına
birliğiniz dağılmaz göç yollarında
ey gurbete çıkmış halklar

Atlı ay akşamları
kalın şayak bir gece, esiyor rüzgar
gidiyoruz geleceği olmayan bir yere
ardımız sıra esiyor ölümlerin rüzgarı
daha şimdiden başka yerlere gömülenlere
gidiyoruz kalın şayak bir gece
geride ne çadırlar, ne tarih, ne saltanat
yalnızca rüzgarın sesi bizi uğurluyor.

Ay vurmuş alınına bütün ölümlerin
yatıyorlar kimsesiz koyaklarda
ilk vurdukları sıcaklıklarıyla
sanki dokunsalar birinin omuzuna
hep birden, her şeye yeniden başlayacaklar
ilerliyor gece, geçiyor ay
nesnelerin boşalan dünyasında
yer değiştiriyor aydınlık, tarih, mevsimler
kimsesiz koyaklarda ölümler ve ay

Kulağında karanfil
Teninde tarçın
Gözlerinde göç var
Döner bir gün Anka
Kilidinde döner anahtar

Murathan Mungan

PALESTINE IS OUR COUNTRY



WE WILL WIN TOGETHER